



KerkLevenin

Drempt & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond



jaargang 7 nummer 9 - oktober 2024



Kopij voor de november-editie graag
uiterlijk **1 november** bij de redactie(s)

KerkLeven in Colofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 06-22367399 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLeven in Kerkdiensten oktober-november

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo. 13-10	10:00	ds. Karin Spelt, ds. Elise Wijnands en mv. Toos Looman	Hummelo	Gezamenlijke viering van kerken in en rond Doesburg
Zo. 20-10	10:00	ds. Karin Spelt	Hoog-Keppel	Oecumenische dienst met geloofsgemeenschap H. Willibrord
Zo. 27-10	10:00	ds. Dirk Engelage	Hoog-Keppel	Avondmaal
Za. 02-11	16:30-18:00	(Let op: dit is in beide kerken)	Drempt en in Hoog-Keppel	Allerzielen
Zo. 03-11	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	Oogstdienst
Zo. 10-11	10:00	ds. Elise Wijnands	Hummelo	Gezamenlijke dienst in Hummelo, kinderkerk
Zo. 17-11	10:00	ds. Yolanda Voorhaar	Drempt	
Hummelo				
Zo. 13-10	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Gezamenlijke viering van kerken in en rond Doesburg
Zo. 20-10	10:00	ds. Deodaat van der Boon	Dorpskerk	
Zo. 27-10	10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Dorpskerk	
Zo. 03-11	10:00	ds. Jacqueline Krajenbrink	Dorpskerk	Oogstdienst
Zo. 10-11	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	
Zo. 17-11	10:00	dhr. Piet Piersma	Dorpskerk	
Zo. 24-11	10:00	dhr. Henk Dijkman	Dorpskerk	Eeuwigheidszondag
Wichmond				
Zo. 13-10	10:00	ds. D. Bos (Doetinchem)	Dorpskerk	mmv. koor Reborn
Zo. 20-10	10:00	ds. D. Engelage (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 27-10	10:00	ds. J. Ek (Brummen)	Dorpskerk	
Zo. 03-11	10:00	ds. H. Teeuwen (Borculo)	Dorpskerk	
Wo. 06-11	19:30	pastor J. van Dop-Kalisvaart	Dorpskerk	Dankdag voor Gewas en Arbeid
Zo. 10-11	10:00	pastor J. van Dop-Kalisvaart	Dorpskerk	Heilig Avondmaal
Zo. 17-11	10:00	ds. R. Reiling (Steenderen)	Dorpskerk	
Zo. 24-11	10:00	pastor J. van Dop-Kalisvaart	Dorpskerk	Laatste zondag Kerkelijk jaar

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Vier de schepping

Twee recepten waarin de vier elementen van de schepping herkenbaar zijn: zon, water, vuur en aarde. Recepten die verborgen verwijzen naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi. In zijn loflied op de schepselen bezingt hij als beeld van de Allerhoogste de zon die haar licht over allen laat schijnen. Het water als levenshouding om hoogmoed te vervangen door ootmoed, en dat in verbondenheid met alle schepselen de aarde in leven houdt. Het vuur als vorm van verlichting en bezieling in de duisternis. En de aarde als zuster en moeder die ons draagt, in leven houdt en gewassen, bloemen en kruiden voortbrengt.



Tekst en foto's Tini Brugge

Tomaten en tijm

Najaar: buiten en in niet verwarmde kassen rijpen de laatste tomaten. Herfst is in de lucht, verkoudheid ligt op de loer. Tijd om zongerijpte tomaten en tijm te oogsten. Tijm: klein en kwetsbaar zoekt het een weg in de zon. Het gedroogde blad behoudt het aroma en is een geliefde hoestdrank. Kies voor een soep of siroop.



Tomatensoep met tijm

Ingrediënten – voor 8 personen
ca. 30 gr. plantaardige margarine
1 kg tomaten
2 uien, fijngesneden
2 eetlepels tijm
2 liter water
zout of bouillonblokje
bloem of maïzena
scheutje melk
eventueel laurierbladeren

Bereidingswijze

Smoor de uien glazig in de margarine. Laat tomaten en tijm even mee smoren. Voeg water, zout of bouillonblokje toe en eventueel laurierbladeren. Kook ca. 10 minuten. Bind met maïzena of bloem, aangemaakt met een scheutje melk.

Tijmsiroop

Ingrediënten
1 flinke bos tijm ca. 30-40 gr.
½ liter water
400 g suiker

Bereidingswijze

Breng de takjes tijm met water aan de kook. Laat ca. 10 minuten doorkoken en een nachtje trekken. Zeef de takjes eruit. Voeg suiker toe, kook ca. 5 minuten. Giet de siroop in een 'uitgekookt' flesje en sluit deze luchtdicht af.

Bron:

Tomatensoep naar een recept uit: De culinaire kruidentuin van het Openluchtmuseum, Tirion, 2004.
Tijmsiroop uit: De rijke wereld van kloosterkruiden, Tini Brugge en Vanessa van Koppen, Kok 2016.



DATEN MET DE DORPSKERK

Wat een podcast teweeg kan brengen. In de loop van drie seizoenen 'Heilige huisjes' ontdekte ik dat ik veel onkerkelijker was geworden dan ik durfde toegeven. Ik vond het wel prima, die nieuwe 'vrije tijd' op zondag. Maar mijn vrouw Linda en ik realiseerden ons ook iets anders: dat geloven belangrijk voor ons is, dat we een connectie willen met lokale medegelovigen en dat we onze kinderen een kerkelijke bedding willen meegeven. Dan zul je toch met regelmaat naar een kerk moeten gaan. Na onze verhuizing – van de Bijlmer naar het dorpse Zalk – bleken we niet de enigen die worstelden met de invulling van de zondag. Samen met nog een 'importgezin' begonnen we daarom met een maandelijkse zondagslunch. Algauw rees dat de pan uit. Er bleken meer gezinnen met drempelvrees voor de traditionele dorpskerkjes. Ze kerkten elders, maar werden moe van het geheel-en-weer. Of ze zagen hun kinderen groter worden en verlangden naar meer (geloofs)lijntjes in het dorp zelf. Uiteindelijk hakten Linda en ik de knoop door, samen met wat andere gezinnen van de lunchclub: we gingen 'daten' met de lokale kerk. Wat blijkt? Het voelt best goed om ons in te voegen en het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden. We voelen ons welkom. Men knikt ons vriendelijk toe. 't Is heerlijk dat onze jongste even naar de oppas kan. Dat ik op zondag gewoon stil kan zitten en kan opleven van (of heilzaam botsen met) mooie woorden uit de Bijbel of de traditie. Terwijl alle vogeltjes druk bezig zijn met nestjes bouwen, zijn wij dus aan het 'landen' in een kleine dorpsgemeente die voelt als een familie. Het aantal kerkgangers is de afgelopen decennia zo teruggelopen dat er een soort 'laatste der Mohikanen'-gevoel heerst. Gaat het lukken om samen een nieuwe tijd in te luiden? We gaan het zien. Bij mij groeit in ieder geval langzaam de zin om een koortje te starten.

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van de Protestantse Kerk in Nederland. <https://petrus.protestantsekerk.nl>



Foto: Rogier Veldman

Elbert Smelt is een Nederlands musicus, arts en presentator. Hij is bekend als leadzanger van de wereldmuziekgroep Trinity.

*We verlangen
naar meer lijntjes
in het dorp zelf*

PRIKKELARME KERKDIENTST 20 OKTOBER 2024



REMIGIUSKERK
HENGELO GLD

12:00 - 12:30

Met dominee
Rineke van den Berg

Voor iedereen die een 'normale' kerkdienst te druk, te chaotisch en te vol vindt, voel je welkom bij deze prikkelarme, voorspelbare en rustgevende kerkdienst.

Adres kerk: Kerkstraat 42



Pianist



Liturgie op
papier
aanwezig

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: e-mail: scriba@kerkdrempel.nl

Website: www.kerkdrempel.nl

Van de predikante

Hoop doet leven...

Als gezamenlijke kerken hebben we als jaarthema voor de gezamenlijke diensten en activiteiten het thema 'Hoop' gekozen. Omdat we merken dat er in onze samenleving veel gevoelens van hopeloosheid en moedeloosheid zijn. Er zijn veel dingen waar mensen zich zorgen over maken. De grote vragen van oorlog en vrede, van klimaat en toekomst voor de aarde, van werk en inkomen, van zorg en onderwijs. En wat betekent dat voor mij persoonlijk? Kan ik een betaalbare woning vinden? Wat betekent het voor mijn bedrijf? Zijn er mensen die voor mij kunnen zorgen als ik ouder word? Is er toekomst voor mijn kleinkinderen? Er is veel onzekerheid in het persoonlijk leven en in de samenleving.

Vele mensen voelen zich onder deze vragen wat moedeloos en hopeloos. Daaronder schuilen vaak ook gevoelens van angst. Tegelijk leeft er ook een verlangen naar hoop. Angst en hoop zijn beide reacties op onzekerheid. Ze laten een verschillende beweging zien. Bij angst trek je je terug en beperk je je speelveld. Je gaat met je aandacht naar binnen. Het kan je verstarren en je blik beperken. Bij hoop open je je juist en durf je de toekomst tegemoet te gaan.

Maar het is niet zo gemakkelijk je angst los te laten en in de beweging van hoop mee te gaan. Hoe doe je dat? Wat is daar voor nodig? Wat helpt daarbij?

Ook in de bijbel zien we mensen die zich angstig, moedeloos en hopeloos voelen. Maar er wordt ook vaak gesproken over belofte en hoop.

Hoop groeit waar het ons lukt onze blikrichting te veranderen. Kijk je alleen maar naar wat je somber of angstig maakt, of lukt het je een ruimere blik te hebben. Vaak zijn er dan ook tekenen van hoop. Hoop helpt ons onze blik naar voren te richten. En in Bijbelse beeldspraak niet alleen naar voren, maar ook naar boven, naar God. Want de bijbel staat vol woorden en visioenen van hoop. Het is God die belooft dat er toekomst is. Kun je je daardoor laten meenemen?

Eén van mijn lievelingsliederen is lied 330:

'Woord dat ruimte schept, toekomst wijd, licht land
waar gerechtigheid als rivieren stroomt,
waar een wijnstok bloeit tegen klippen op
even is het waar-en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt,
Geef dat ik volhard in uw vergezicht. ...'

Het lied straalt verlangen naar hoop en vertrouwen uit. Het zingen van dit lied maakt dat je ruimte voelt. De melodie neemt je daarin ook mee. Tegelijk is er ook ruimte voor de onzekerheid en de twijfel. De hoop is er, soms even. Maar soms is het er ook helemaal niet. Moet je ervoor vechten om niet beklemd te raken in je angsten en zorgen. Hoop houden is soms hard werken. Het vraagt om volharding. Je moet het steeds weer bevechten. Barack Obama schreef over hoop: 'Hoop vraagt moed om je ernaar uit te strekken, ervoor te werken en ervoor te vechten'. Er is nog veel over het thema hoop te zeggen. In de gezamenlijk dienst in Hummelo op 13 oktober zullen we daarmee beginnen. In de loop van het jaar hopen we er met elkaar over in gesprek te komen.

-ds. Karin Spelt

Bij de kerkdiensten

Zondag 13 oktober Gezamenlijke dienst van de kerken in en rond Doesburg in Hummelo

De halfjaarlijkse gezamenlijke dienst is dit najaar in de kerk van Hummelo. Het is goed de diensten te laten rouleren over de grotere kerken, waar genoeg ruimte is voor gemeenteleden uit de verschillende kerken. Het thema is 'Hoop'.

Voorgangers zijn Toos Looman (RK Parochie Doesburg), ds. Elise Wijnands (PG Hummelo) en ds Karin Spelt (PGDO).

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Ruimte.

Zondag 20 oktober Oecumenische dienst in Hoog-Keppel

Deze zondag vieren we samen met de RK parochie uit Achter-Drempt. De oecumenische werkgroep gebruikt daarvoor het thema van de vredesweek: 'Samen voor vrede. Nu'. Zangers uit beide kerken zullen zingen in de dienst. Voorgangers zijn ds. Karin Spelt en Trees Offenbergh.

Allerzielen zaterdag 2 november 16:30 tot 18:00 uur

Allerzielen

Toen
voorgoed
verdween jij
toen –
je laatste adem kwam
toch nog onverwachts
maar als ik aan je denk
ben jij er weer
weet ik alles weer van jou
hoe je daar zat in die stoel
werkend aan je volgende plan
hoe je keek
je ogen spelden altijd hun eigen taal
hoe je sprak
helaas je stem raakt wat vervaagd

Als ik aan je denk
is mijn vierkante meter weer
helemaal vol van jou
een klein stil plekje heb ik hierin
uitgespaard - voor het kaarsje
dat ik nu hier aansteek voor jou
vol dankbaarheid
voor jou –

- Oeke Kruythof



Allerzielen



Ieder jaar op 2 november, de dag van Allerzielen, is er op veel plaatsen, in kerken en op kerkhoven, gelegenheid om stil te staan bij een geliefde die is overleden, bij iemand die we missen. Dan is het fijn om daar een goede plek voor te hebben. Een plek waar rust is en stilte, waar plaats is voor je verdriet en je herinneringen.

Zo'n plek kan de kerk voor jou, voor iedereen zijn.

Daarom zetten we de deuren van onze kerken open.

Binnen klinkt zachte muziek en branden kaarsen.

En is er voor iedereen gelegenheid om zelf voor iemand een kaarsje op te steken. Voor wie dat wil is er gelegenheid voor ontmoeting of gesprek.

Iedereen is van harte welkom!

**Waar: St. Joriskerk, Kerkstraat 1, Voor-Drempt
Dorpskerk Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, Hoog-Keppel**

Zondag 3 november Oogstdienst St. Joriskerk Drempt

Op de eerste zondag van november staat de oogst centraal.

Het is mooi om te kunnen oogsten in je leven. Letterlijk de oogst van je tuin of het land. Maar er zijn nog veel andere manieren waarop je kunt oogsten. Als je ergens hard voor hebt gewerkt is het fijn resultaat te zien. Ook in ons persoonlijk leven mogen we soms oogsten. Je moet er ook oog voor hebben. Het gaat niet om de hoeveelheid. Soms zit het in kleine dingen. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is belangrijk. We hopen ook weer een persoonlijk verhaal van iemand die werkt in de agrarische sector een plek te geven.

We nodigen u weer uit producten van de oogst naar de kerk te brengen.

De producten zijn na de dienst op zondag te koop. Zo hopen we met onze bijdrage het werk van de diaconie voor het project van kerk in actie 'Verbeteren Landbouwproductie in Myanmar' te ondersteunen.

Op het moment is nog niet bekend op welk tijdstip de producten gebracht kunnen worden. We zullen dat later via de nieuwsbrief en afkondiging in de kerk bekend maken.

Voorganger is ds. Karin Spelt

In de dienst zal de zanggroep o.l.v Lucian Venderink medewerking verlenen.

In memoriam

Herman van Zadelhoff

Geboren 9 maart 1930 – Overleden 18 augustus 2024

Herman werd ruim 94 jaar geleden geboren in de Dorpsstraat in Laag-Keppel. Hij was het tweede kind in het gezin van Zadelhoff, zijn zusje Dies was 3 jaar ouder. Zijn ouders hadden een boerenbedrijf op een boerderij van het kasteel in de Dorpsstraat, zelfs nog enige tijd op de boerderij 'achter de poort'.

Afgaande op de foto's en de verhalen van Herman zelf, had hij een gelukkige jeugd. De oorlog bracht uiteraard veel zorgen met zich mee maar maakten voor een opgroeiende jongen het leven ook spannender.

Herman bezocht de lagere school in Hummelo en ging daarna naar de landbouwschool in Zelhem. De vrije tijd in zijn jongensjaren, met name die kort na de oorlog, kende geen saai momenten. Door lid te worden van de landelijke rijvereniging ontwikkelde hij zich in de omgang met paarden dat goed van pas kwam toen hij rond zijn zestiende jaar bij zijn vader in het bedrijf ging werken.

In de eerste helft van de jaren vijftig leerde Herman Annie Rekswinkel kennen. De twee werden verliefd en trouwden in het jaar 1957. Het jonge echtpaar ging wonen en werken op de boerderij 'De Reuze' waarnaar Herman's ouders enige tijd ervoor waren verhuisd.

Hun 3 kinderen, Freek, Marieke en Erna zijn daar geboren.

Na ca. 7 jaar op 'De Reuze' te hebben gewoond, werd hun de kans geboden om naar de boerderij aan de Slondeweg in Eldrik te gaan. Ze hebben deze kans met beide handen aangegrepen en hebben er ruim 40 jaar gewoond.

Herman typeerde zijn boer zijn als een mooi maar soms ook eenzaam bestaan. Met zijn vriendelijk en open karakter besteedde hij daarnaast dan ook in de eerste plaats veel tijd en aandacht aan zijn gezin maar ook aan allerlei sociale activiteiten. De school in Hoog-Keppel kon bijvoorbeeld altijd op hem rekenen als er van de ouders vrijwilligerswerk werd gevraagd en bij de kermis werd de optocht aangevoerd door Herman te paard.

Deze positieve houding naar de samenleving maakten van Herman een graag geziene gast en vormde hij – ondanks de handicap dat hij stotterde – vaak het middelpunt van een gezelschap.

De laatste jaren van zijn leven waren niet gemakkelijk. Hij overleefde een herseninfarct maar hield er afasie aan over waardoor het communiceren met zijn omgeving erg moeilijk werd.

De verhuizing in 2006 van de boerderij naar een 'burgerwoning' in Hummelo was weliswaar een hele stap voor zowel Annie als Herman, maar werd een succes. Herman voelde er zich helemaal thuis en echt 'met pensioen'. Vooral de vele fietstochten die hij op zijn aangepaste vierwielige fiets heeft kunnen maken, gaven hem een gevoel van vrijheid.

Helaas heeft een aanrijding tijdens zijn laatste fietstocht een einde gemaakt aan het leven van deze door velen gekende en zeer gewaardeerde man.



Zondag 3 november Werelddiaconaat

Het kan zijn dat de werkgroep een ander doel kiest, wij zullen het dan vermelden in de nieuwsbrief.

Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie in Myanmar

Jongeren in Myanmar, vaak getroffen door conflicten, krijgen dankzij Kerk in Actie de kans om hun eigen toekomst op te bouwen. Door het verwerken van lokale producten leren ze een vak en verdienen ze geld. Met deze inkomsten kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.

Meer informatie op kerkinactie.nl/landbouwmyanmar

Zondag 10 november is er een gezamenlijke dienst in Hummelo.

Het collecte doel is Het Passion in Hummelo.

Het Passion is een landelijke time-outvoorziening voor dak- en thuislozen. Gasten uit verschillende delen van het land krijgen hier de kans om tot rust te komen en begeleiding te ontvangen. Naast professionele hulp, worden ze ondersteund door vakantievrijwilligers bij dagelijkse activiteiten.

Zondag 17 november Stichting Vrienden van Rozenheuvel in Rozendaal.

Steun Hospice Rozenheuvel! Uw gift zorgt voor comfort en kwaliteit van leven voor onze gasten in hun laatste fase. Dankzij u kunnen we noodzakelijke voorzieningen aanschaffen, zoals relaxstoelen en mooie dekbedden. Samen voegen we leven toe aan hun dagen.

Zondag 24 november Stichting Sravana

Enthousiaste vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Sravana zetten zich in om hospice Sravana te ondersteunen. Door middel van diverse acties verzamelen zij geld voor allerlei voorzieningen. Zo kunnen we onze gasten in de laatste fase van hun leven een fijne en comfortabele omgeving bieden.

Zondag 1 december Werelddiaconaat Moldavië

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië

Terwijl veel Moldaviërs voor werk naar het buitenland vertrekken, blijven kinderen en ouderen achter. Bethania vult deze leegte met opvangcentra en thuiszorg, waar kwetsbare mensen eten, zorg en een luisterend oor vinden.

Zondag 8 december Kerk in actie: Kinderen in de knel

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft iedereen getroffen, maar de Oekraïners tonen immense veerkracht. Kerk in Actie ondersteunt hen hierbij. Kinderen krijgen een veilige plek en psychologische hulp, gezinnen ontvangen voedsel en zaden. Mobiele opvanglocaties bieden warmte en een luisterend oor. Ook helpt Kerk in Actie bij de wederopbouw van scholen.

7



Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Een kort overzicht van de activiteiten in oktober en november. Meer informatie vindt u in de digitale nieuwsbrief van de gezamenlijke kerken met het programma voor Ontmoeten Inspireren Delen en in de wekelijkse nieuwsbrief van onze kerk. Mocht u deze nog niet ontvangen dan kunt u uw emailadres sturen naar Janine Garretsen janine@garvo.nl

Oude woorden? Steeds nieuw en steeds anders...

Elke bijeenkomst lezen we een verhaal uit de Bijbel. We kijken waar het verhaal raakt aan ons eigen leven, aan onze levensthema's. En hoe het mensen in kunst en cultuur heeft geïnspireerd. In november zal ds. Els de Clercq van de Remonstrantse gemeente Doesburg de kring leiden. Op dinsdag 5 november 10:00-11:30 in de Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 Doesburg. Kosten 5 euro. Op dinsdag 12 november 19:30-21:00 uur in het Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel

Film kijken in het kerkhuis in Hoog-Keppel

Dinsdag 15 oktober

starten we met de film 'De acht bergen'.

Een film met prachtige beelden van de bergen in het Aostadal in Italië. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Paola Cognetti.

Dinsdag 19 november

kijken we naar de film 'The Old Oak' van de Britse filmmaker Ken Loach. Een sociaal drama dat zich afspeelt in een voormalige mijnwerkersstad in Engeland. Een plek waar veel mensenleven in armoede. De huisvesting van Syrische vluchtelingen in het stadje brengt onrust, maar brengt ook mensen bij elkaar. In lovende recensies klinken de woorden : oprecht, hoopvol en actueel. Vanaf 14 uur is er inloop met koffie en thee. De film begint om 14:30 uur. Na afloop is er een drankje en gelegenheid om nog even na te praten over de film.

Opgave en info bij ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com (tel 06-13554749)

Kerk in de samenleving

Op zoek naar verbindingen.....

Maandag 4 november 19:30-21:30 uur Kerkhuis Hoog-Keppel

Ds. Jeroen Jeroense en ds. Karin Spelt

We willen als kerken midden in de samenleving te staan. Er zijn veel maatschappelijke thema's die we belangrijk vinden. Armoede, eenzaamheid, vluchtelingen, welzijn en gezondheid, opvoeding, ouder worden en kwaliteit van leven, omzien naar elkaar en verbondenheid.

Vanuit de diaconie proberen we rondom deze thema's iets voor de samenleving te betekenen. Maar ook persoonlijk in onze eigen omgeving proberen we een bijdrage te leveren.

Daarbij is het goed om verbinding en samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties en andere mensen die zich bezig houden met deze thema's. Wat kom je daarbij tegen en hoe kan je dat het best doen? Deze avond is bedoeld om daar samen over na te denken.

Ds. Jeroen Jeroense is diaconaal-predikant in Elst en zal wat vertellen over zijn ervaringen. De Protestantse gemeente daar heeft initiatieven genomen op het gebied van armoede, eenzaamheid en vluchtelingen.

Ook ervaringen van beide predikanten tijdens de stage in een kerk in Zwitserland zullen gedeeld worden.

Herfstwandeling op de Veluwezoom



Vrijdag 18 oktober Start 9:30 uur

Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, Rheden

Dit jaar organiseer ik elke seizoen een meditatieve wandeling in het gebied van de Veluwezoom. Een deel van de wandeling lopen we in stilte. Om de natuur met al onze zintuigen te beleven. Er zijn ook momenten van ontmoeting en gesprek. Om te delen wat we op deze herfstmiddag ervaren. We lopen ongeveer 2,5 uur. Na afloop is er een drankje in de Veluwezoom. Opgave en info bij ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com (tel 06-13554749)

Op adem komen in Keppel

Vrijdag 8 november 2024 10:00-16:00 uur

Kerkhuis Burgemeester van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel

Een retraite dag rond de kerk van Hoog-Keppel.

Een dag van verstillings en bezinning in een kleine groep van maximaal acht tot tien mensen.

Thema: loslaten

Kosten: € 35,00

Opgave en info bij ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com (tel 06-13554749)



Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Dat je groeien mag!

Met de startzondag is ons jaarthema geïntroduceerd: dat je groeien mag!

Groeien kan natuurlijk op verschillende manieren: zo konden we na de zomerstop goed zien hoe hard de kinderen en de jeugd gegroeid waren! Groeien in gelovig opzicht kan ook: groeien in geloof hoop en liefde. Dat hoorden we in de dienst: zorg dat je verbonden blijft met Jezus als bron van leven. Groeien zien we ook in de groei van gewassen. In de oogstdienst komt dat goed naar voren tijdens de oogstuitstalling. Hoe zal dit jaar de opbrengst van het land zijn? Het was immers een nogal grillige zomer! En dat brengt mij bij het thema duurzaamheid. Een zeer actuele materie. Onlangs is een heel interessant boek verschenen "**Hemels groen**". het leent zich heel goed om hierover van gedachten te wisselen. Iedereen is dan ook van harte welkom op

Maandag 21 oktober 14:30 uur om in de Ruimte hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Duurzaamheid en dan met name wat de Bijbel over duurzaamheid zegt. Hierbij kunnen we ook onze persoonlijke levensstijl ten aanzien van planten en dieren onder de loep nemen. Het boek 'Hemels groen. Nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema,' is het uitgangspunt. De schrijvers van dit boek: Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf, spreken de hoop uit dat dominees door het boek gestimuleerd worden de duurzame Bijbelse grondtoon te verkondigen. Bij deze dus! Kennis van het boek is niet nodig, het gaat vooral om het gezamenlijke gesprek over dit groene thema!

-Ds. Elise Wijnands



Terug in de collegezaal

In het kader van de permanente educatie voor predikanten volg ik de cursus Dementie, een pastorale en theologische uitdaging. De omschrijving van de cursus is als volgt:

"Hoe ga je om met mensen uit de gemeente die dementie krijgen? Hoe kun je hen pastoraal begeleiden? In hoeverre is het beeld dat je zelf hebt van dementie daarbij helpend of belemmerend? Hoe kom je tot een 'theologie van dementie'? In de basis cursus 'Dementie: een pastorale en theologische uitdaging' ga je aan de slag met de vraag hoe je als pastor (kerkelijk werker, predikant, pastoraal werker, geestelijk verzorger) de mens met dementie zo goed mogelijk kunt ontmoeten. We verdiepen ons in de complexiteit van dementie en bevragen onze mensvisie en theologische en pastorale beelden. De cursus is een samenwerking tussen de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en de Protestantse Theologische Universiteit.





Met deze cursus: vergroot je je kennis over dementie en de verschillende vormen en stadia die deze ziekte kent. Reflecteer je op je eigen omgang met mensen met dementie en achterliggende mensbeeld(en). Ontwikkel je een theologische en pastorale visie op dementie en verken je de pastorale praktijk”.

Aan de cursus zitten de nodige literatuurstudie, voorbereiding en verwerkingsopdrachten vast: in totaal staat er 56 uur voor. Dit betekent natuurlijk dat ik hiervoor in mijn agenda ruimte vrij moet maken. En dat is best lastig omdat er al diverse afspraken in staan, maar met een beetje flexibiliteit zal het zeker lukken! Helaas zijn veel mensen bekend met de ziekte dementie, de ziekte heeft een grote impact voor zowel de zieke zelf als de directe omgeving. Het is dikwijls fijn om met elkaar in gesprek te gaan, om ervaringen uit te kunnen wisselen. We kunnen dan zoveel van elkaar leren. U/jij bent hiervoor van harte uitgenodigd op **maandagmiddag 9 december om 14:30 uur** in dorpshuis De Ruimte.

-Ds. Elise Wijnands

Bij de diensten

Op 13 oktober is er in Hummelo een gezamenlijke oecumenische dienst. De uit de nabije regionale samenwerking bekende kerken verlenen hun medewerking en ds. Elise Wijnands gaat voor.

Op zondag de 20e gaat ds. Deodaat van der Boon voor. Dan volgt op 27 oktober een kerkdienst geleid door ds. Joop Jansen Schoonhoven uit Doetinchem. De eerste zondag van november is de oogstuitstalling. Al voor de dienst begint kunt u genieten van de aanblik der uitgestalde waren. Probeer wel uw aandacht bij de dienst te houden ook al bent u in gedachten al bezig om daarna een begeerd product te bemachtigen. Neem vooral ook wat extra contanten mee, want de opbrengst is traditiegetrouw voor de muziekcommissie. Ds. Jacqueline Krajenbrink uit Vorden leidt deze bijzondere dienst.

Koster/organist

13 oktober: Jan Hagenbeek/Frans Konincks
 20 oktober: NN/Remco Künne
 27 oktober: Chris Vrogten/Atze Douma
 3 november: Gerrit Minkhorst/Remco Künne
 10 november: Leida Wenneker/Frans Konincks
 17 november: Ab de Vroes/Atze Douma

Uitgangscollectes:

13 oktober: Stichting Shehata Tanzania
 20 oktober: eredienst en muziek
 27 oktober: plaatselijk diaconaal werk
 3 november: plaatselijk pastoraat
 10 november: Stichting Het Passion Hummelo
 17 november: orgelfonds

Bloemengroet

Zondag 18 augustus gingen de bloemen uit de kerk naar Chris Vrogten van de Zelhemsseweg. Op 25 augustus werden de bloemen bezorgd bij Hans Minkhorst aan de Pennekampweg. Mw. Dimmendaal van de Loenhorsterweg kreeg bloemen op zondag 1 september en Hermien Jolink ontving ze op 8 september. Na de gezamenlijk dienst op 15 september werden bloemen bezorgd bij Ben Minkhorst. Zondag 22 september ging de bloemengroet naar Derk Nusselder en op 29 september werden ze bezorgd bij mevrouw Wijnands (sr).



Dameskrans

Op donderdagmiddag 17 oktober geeft dhr. Herman Heskamp van IVN Eerbeek een lezing over vleermuizen. Donderdagmiddag 21 november wordt een vrolijke middag met Gerrit Hiddink uit Heelweg met versjes, anekdotes en verhalen. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar. Plaats van samenkomst Dorpshuis De Ruimte van 2 tot 4 uur.



Utile dulci

“Het nuttige met het aangename”. Ik moest aan deze spreuk van de leerlingenvereniging van mijn middelbare school, het helaas niet meer bestaande Baudartius Lyceum in Zutphen, denken toen een redactielid me vroeg iets over het kerkenraadsuitje van 21 september te schrijven. Een soort van teambuildingsproject dat het gezelschap deze keer bracht naar de bedevaartsstad Kevelaar en het cultuurhistorisch interessante stadje Xanten. Op bijgaande foto is het vrolijke gezelschap te zien, ook alweer met een Latijnse spreuk: “Gegroet, onze hoop!” Mag u naar eigen inzicht interpreteren. In elk geval hopen we als kerkenraad dat we nog even door mogen en als lokkertje voor wie wil toetreden: over twee jaar gaan we (D.V.) weer zo’n dag houden met dan weer een andere bestemming en invulling.

- Barend Verkerk



**Save the date - Kerstmarkt - zaterdag 14 december
10.00-16.00 in en om de kerk**

Groen gezocht!

Voor het maken van de kerstbakjes, kerstkransen en kerstgrafstukken is ook dit jaar weer veel groen nodig. Heeft u geschikt groen zoals: coniferen, dennentakken, hulst, klimop of struiken met bessen? Neem dan contact op met Cecile Willems, bereikbaar op telefoonnummer 0314 – 384152 of 06-18244476. Cecile maakt graag met u een afspraak voor een ophaal- of aflevermoment.





Nieuws van de kerkrentmeesters

Opbrengst collectes juli en augustus

Kerk: € 114,60 & € 180,66

Diaconie: € 76,40 & € 120,44

Giften

Afgelopen periode hebben we drie giften uit de wijken van Marco Huntelaar en Karel Onstenk ontvangen ten bedrage van € 20,- €50,- en € 100,-. Wij danken u daar heel hartelijk voor.

07-07 € 36,50	Poor peoples fund
21-07 € 48,66	Eredienst en muziek
28-07 € 40,60	Plaatselijk diaconaal werk
04-08 € 39,55	Plaatselijk pastoraat
11-08 € 41,50	St. Barmuja
18-08 € 45,40	Orgelfonds
25-08 € 128,85	Sonom

In dit voorjaar hebben de kerkrentmeesters bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed een **SIM subsidie** aangevraagd voor het herstel en onderhoud van ons kerkgebouw. SIM staat voor "Subsidie Instandhouding Monumenten". Hiervoor hebben wij een een meerjaren raming (2025 t/m 2030) ingediend van de te verwachte kosten. Bij goedkeuring wordt 60 % van de werkelijke kosten vergoed met een maximum van 60 % van de ingediende raming. Eind augustus hebben we van de rijksoverheid een positief besluit ontvangen. Daar zijn we heel erg content mee. Aankomende tijd zullen de kerkrentmeesters gebruiken hoe e.e.a. uitgevoerd gaat worden. Bijkomend goed nieuws is dat de **Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk** de resterende 40% gaat betalen. Bij deze willen we de Stichting Vrienden ook hartelijk danken voor hun bijdrage.



We naderen weer het einde van het jaar, ik wil u er aan herinneren om de door u toegezegde Kerkbalans over te maken mocht u dit vergeten zijn.
Een hartelijke groet namens de kerkrentmeesters,
-Gert Wiltink

Nieuws van de diaconie

Eindcollecten voor de diaconie

13 oktober - World Servants

In deze oecumenische dienst gaat de diaconale eindcollecte naar World Servants. Vanuit onze samenwerkende kerken gaat in de **zomer van 2025** een groep met World Servants naar **Roemenië**.

Deze groep gaat hier in het plaatsje Daneş meehelpen met de bouw van een groentekas en het plaatsen van een toiletgebouw. Daarnaast zal er onderhoud aan huizen gedaan worden. Ook wordt er een jongerenkamp georganiseerd. Het is mooi dat door de inzet van de groep de toekomst van de Roma bevolking in het dorpje er een stuk beter uit zal komen te zien. Nog steeds is het leven voor Roma lastig, vaak worden ze achtergesteld en krijgen ze geen toegang tot allerlei sociale voorzieningen. Het motto van World Servants is dan ook: bouwen aan verandering.



27 oktober - Plaatselijk diaconaal werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Periodiek wordt hiervoor uw financiële bijdrage gevraagd door middel van een collecte. Wilt u persoonlijk contact met ons? Bel gerust naar de diaconie van de dorpskerk Hummelo: Rikie Evers 06-45226417 / Mieke Jansma 06-83407449 / Rita Hector 06-54920592. Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen? Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929. Bij voorbaat hartelijke dank! De diaconie van Hummelo is ook te bereiken via het emailadres: diaconie@kerkhummelo.nl of via de website: [Kerkhummelo](http://Kerkhummelo.nl).

Herfsttijd

In ons liedboek staan enkele liederen onder de rubriek herfsttijd, zoals Lied 712. Het jaar neigt zich tot stille groet. Geschreven op een prachtige 'op en top' Engelse dromerige melodie. Om nog even na te mijmeren over die mooie momenten in de zomer, de uitbundigheid van de zomer die verstilt in de herfst. Om zo voort te borduren op al het goede dat we uit Gods hand telkens weer mogen ontvangen. Dat houdt de overhand, ook al worden de zorgen en het verdriet in het lied benoemd.
-ds Elise Wijnands

De hoop en het vertrouwen overheersen!
Het jaar neigt zich tot stille groet,
heb rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Ten slotte,

een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Pastor: Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart • tel.: 0625012653 •
 e-mail: pastor.pknwichmond@gmail.com • werkdagen: maandag en woensdag
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •
Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •
Koster: mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Van de pastor...

Allereerst wil ik u allen hartelijk danken voor de warme ontvangst bij de dienst van de verbintenis op zondag 1 september. Er waren bloemen, kadootjes, kaarten en hartelijke woorden. Na de dienst heb ik velen de hand geschud en kort kennis gemaakt. Bij het hapje en drankje heb ik met enkele mensen kort gesproken. Ik denk er met veel plezier aan terug.

Inmiddels zijn we een paar weken verder en probeer ik mijn weg te vinden in Wichmond. Dat doe ik letterlijk door elke maandag een fietstocht door Wichmond te maken met de uitnodigingen voor de verjaardagsvisite voor de mensen die in die week jarig zijn (zie elders in dit blad). Zo krijg ik een beeld van waar de gemeenteleden wonen en ontdek ik de straten in het dorp. Ook probeer ik mijn weg te vinden in de kerkelijke structuren van de PG Wichmond. U zult merken dat ik de dingen misschien niet helemaal hetzelfde zal doen als mijn voorganger(s). In de loop der jaren slijten er patronen in, in bijvoorbeeld de zondagse eredienst. Als er dan ogen van buiten naar kijken kunnen er vragen over gesteld worden. Ik ben zeker iemand die die vragen zal stellen. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar weten waarom we de dingen doen die we doen. Mijn docent liturgie zei in één van mijn eerste lessen: 'In de liturgie is veel mogelijk, als je maar kunt uitleggen waarom je de dingen doet, en waarom in die volgorde. Als je het niet kunt uitleggen, waarom doe je het dan?' Ongetwijfeld zullen er in mijn tijd bij deze gemeente ook weer dingen inslijten. In het begin is het misschien even wennen, maar dat is van twee kanten zo. Ik hoop van harte dat u mij zult bevragen over dingen die in uw ogen veranderen en u niet direct snapt waarom. Ook al is het nog zo klein. Misschien zie ik iets over het hoofd, of vergeet ik iets dat u gewend bent. Kerk zijn is iets dat we samen doen, in de kerk, maar ook daarbuiten. Dat geldt ook zeker voor het pastoraat. Pastoraat betekent omzien naar elkaar en dat kunnen we allemaal doen. Niet alleen de pastor of de ouderling ziet om naar de medemens, elk gemeentelid speelt hierin een rol. Alleen samen kunnen we kerk zijn in de samenleving, in ons eigen dorp.

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart



Vanuit de kerkenraad

Sinds een maand hebben wij weer een pastor, Jacqueline van Dop-Kalisvaart, Als kerkenraad zijn wij hier heel blij mee en datzelfde geldt ook zeker voor onze gemeente. We misten een herder.

Na een plechtige bevestiging door Da. Wilfrieda Stam uit Zelhem is Jacqueline onze nieuwe pastor. PKN geeft hier de titel van pastor aan.

We hebben een actieve pastor gekregen met veel oor en oog voor het Omzien naar elkaar, het Pastorale werk en ook voor het project Ouderling Nieuwe Stijl, ONS heeft haar volle aandacht. De dienst werd opgeluisterd door A Kapella, de drie jongens Heuvelink met Mariko, en het orgelspel Concert 111 de Gavatta van Hañdel door Broer de Boer.

Samen hopen wij met Jacqueline, de gemeente, de kerkenraad en alle vrijwilligers een gezegende tijd tegemoet te gaan.

Ook Classis predikant Ada Rebel wenste Jacqueline veel inspiratie en succes toe.

Na afloop van de dienst werd de leden van de benoemingscommissie, Zwennie, Ina, Erna, Gert, Jan, Ep, en Marieke hartelijk bedankt voor het vele werk, dat ze verzet hebben.

-Voorzitter Tineke ten Dijk



Om te onthouden: **oliebollenactie**
zaterdag 2 november

t.b.v. Het onderhoudsfonds van de
Protestantse Kerk Wichmond.

De olieballen zijn altijd heerlijk en
worden warm aanbevolen door de
bakkers en venters.

Koop daarom allen!!

Vanuit de kerkenraad

Op maandag 23 september j.l. hadden we de eerste kerkenraadsvergadering na het zomerreces. Voor de kerkenraad een bijzondere omdat onze Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart voor de eerste keer formeel deel uitmaakte van de vergadering.

Na het vertrek van Tim Wiersum heeft de raad noodgedwongen zonder voorganger vergadert. Een vers gezicht brengt ook nieuwe ideeën in. Deze zullen geleidelijk aan doorgevoerd worden en zonodig aan u voorgelegd worden. Voor diegene die t.z.t. in de Consistorie een gesprek met haar hebben of voor iets anders komen zullen merken dat deze over enige tijd een frisse opknopbeurt zal krijgen.

Buiten de standaard agendapunten om waarin veel overlegd en georganiseerd/afgestemd moet worden is de kerkenraad ook bezig met de toekomst van de kerk en de gebouwen, zoals pastorie loods en mogelijke woningen achter de kerk.

-Jan Klein Lenderink, notulist

verjaardagsvisite

Pastoraat is omzien naar elkaar, dat kan op vele manieren

In de nieuwe pastoraatsgroep hebben we er voor gekozen om het op een andere manier vorm te geven dan dat u/jij gewend bent. Er wordt ook iets van u/jou verwacht.

Elke 1e zaterdag van de maand zullen we een verjaardagsvisite organiseren voor de gemeenteleden die in de afgelopen maand jarig zijn geweest.

Alle gemeenteleden krijgen daarvoor ook persoonlijk een uitnodiging door de brievenbus.

Op die middag is er koffie/thee met gebak om de verjaardagen te vieren. Maar het belangrijkste is dat we elkaar ontmoeten, dat we met elkaar in gesprek raken.

Wij hopen van harte dat iedereen gehoor zal geven aan de uitnodiging. In de uitnodiging staat vermeld dat we vanwege het in te kopen gebak graag weten of u/jij aanwezig zult zijn.

Wanneer het lastig is om naar Withmundi te komen, laat het ons dan ook weten, dan kunnen we kijken of we een oplossing kunnen vinden.

-Namens het pastoraatsteam,

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart

'ZWO' wordt 'Kerk in Actie'

Al vele jaren hebben we in onze gemeente een ZWO-commissie.

U kent ons van de kerkdiensten in het voor- en najaar of van diverse acties zoals de onlangs gehouden chrysantenverkoop of de verkoop van Nieuwjaars-rolletjes, waarbij de opbrengst aan wisselende doelen gedoneerd wordt. ZWO staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking, een hele mond vol begrippen die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Binnen de PKN wordt dan ook al geruime tijd gesproken van 'Kerk in Actie', en onder die noemer willen wij nu ook verder gaan.

De naam verandert, maar ons werk blijft hetzelfde: geld inzamelen voor doelen die soms dichtbij liggen, zoals het Hospice, de Voedselbank of het Passion in Hummelo, maar soms ook doelen over de grens, zoals Senegal, Oeganda of Soedan.

Wij hopen dat we ook in de toekomst op uw steun en bijdrage mogen rekenen bij onze acties.

-Gerrie, Renske, Tineke & Marieke

**Kerk
in Actie**

De bloemengroet in de maand augustus

- 4 augustus Dhr. K. Breunissen
- 11 augustus Mw. T. Dimmendaal-Stokreef
- 18 augustus Mw. W. Bruil-Cortumme
Mw. C. Konincks-Kok
- 25 augustus Familie Blanken-de Vries
Mw. D. Maalderink-Kl. Kranenberg



In memoriam.
Derkjen Cornelia Pieterse-Straatman
3 februari 1945 - 8 september 2024

Haar wieg stond op 't Onland aan de Lankhorsterstraat in Wichmond, waar ze samen met haar zus Lies opgroeide. Het was een warm gezin en die warmte heeft ze haar hele leven met zich mee kunnen dragen. Ze ging naar de MULO wat niet vanzelfsprekend was in die tijd. En daarna ging ze werken op het kantoor bij een groothandel in Zutphen. In die jaren leerde ze Jan Pieterse kennen en ze trouwden in 1970. Ze gingen wonen aan de Hackforterweg in een nieuw blokje woningen aan de rand van het dorp. Daar zijn ze de rest van hun leven blijven wonen. Al snel werd zoon Han geboren en enige jaren later dochter Elsitha. Het was een warm gezin waar iedereen welkom was. In de jaren tachtig deden zich problemen voor met het vinden van werk. Het was economisch een moeilijke tijd. Jan was z'n baan kwijtgeraakt en dat had uiteraard financiële gevolgen. Wel had hij de nodige vakdiploma's en praktische ervaring. Wat lette hen om voor zichzelf te beginnen, zo was de gedachte. Naast de praktijkervaring van Jan had Derrie de vestigingspapieren en kon de bedrijfsvoering doen. En zo begonnen ze eensgezind en met veel energie samen een bedrijf.

Van een bedrijf aan huis met een klein werkplaats iets verderop kwam het tot een echte winkel in Warnsveld, die later werd omgevormd tot een handwerk- en borduurwinkel, die tot in de wijde omtrek bekend is. Niet bij de pakken neerzitten, kijken naar wat mogelijk is, op hoop van zegen. Die houding typeerde Derrie. Ook toen acht jaar geleden borstkanker bij haar werd vastgesteld. Ze dacht in mogelijkheden en oplossingen. Ze had vertrouwen in de kundigheid van artsen en waardeerde de zorgzaamheid van mensen om haar heen. Bovenal vond ze steun in haar geloof in God die ons niet alleen laat, maar die met ons meetrekt ook door diepe dalen in het leven. Niet de vraag: waarom overkomt mij dit, maar meer: waarom ik niet en een ander wel? Zo hield ze de moed er in. Ook toen de dementie haar trof. Ze probeerde zo lang mogelijk de dingen te blijven doen, maar haar vermogen om zich in taal uit te drukken viel meer en meer weg.

En juist taal was zo belangrijk voor haar. Ze was lector in de kerk, ze werkte mee aan de Kerstvieringen, toneelspel, het was haar op het lijf geschreven. Op allerlei manieren heeft ze zich ingezet voor de kerk en het dorp waar ze zich zo mee verbonden voelde.

Toen het niet meer ging thuis was er plaats voor haar aan het Hackforterhof in Vorden. Daar werd ze liefdevol verzorgd en voelde ze zich helemaal thuis. In het bijzijn van Jan en haar kinderen is ze in alle rust overleden. Onder grote belangstelling hebben we afscheid van haar genomen in de Dorpskerk van Wichmond, waar ze zich zo mee verbonden voelde.

Mogen warme herinneringen haar man Jan en de kinderen en kleinkinderen tot troost zijn.

-Ds. Deddie van Alphen-Ubbens





Bijbelen in Zelhem We gaan Bijbelen!

Met heel veel plezier nauwkeurig lezend een verhaal/tekst binnen stappen. Een tekst die bekend lijkt van 'wat we ons herinneren', maar vaak veel meer kleur en pareltjes bevat dan we voor mogelijk houden.

We gaan dus een avondje genieten rond een Bijbeltekst. We beginnen met het scheppingsverhaal. Wat staat daar nou en waarom staat dat er nou precies zo? En waarom staat dat verhaal er eigenlijk 2 keer in? Genesis 1 en 3. Wat zijn dan de verschillen? Voor alle nieuwsgierige geesten een stevig avondje Bijbelen.

Dan gaat het niet als eerste om wat wij geloven, maar om wat de tekst ons kan zeggen. Heerlijk! We beginnen op donderdag **24 oktober. 19.30 leerhuys**. Tot de papklok.

Meld u zich graag bij Wilfrieda Stam wilfrieda.stam@lambertikerk.nl

Meedenken met de Psalmen in Hengelo

Vanuit de kerkelijke gemeenschap in Hengelo kwam de vraag of er ook een keer inhoudelijk gesproken kan worden over een bijbeltekst. Daarom bied ik dit jaar twee keer een gespreksgroep aan ter voorbereiding op de kerkdienst van de zondag die daarna volgt.

Ik vertel u dan in een inleiding achtergrondinformatie over de bijbeltekst die gelezen zal worden tijdens de kerkdienst en daarna gaan we met elkaar hierover in gesprek.

Omdat de avond soms lastig is om van huis te gaan voor sommige mensen, en juist een moment overdag niet geschikt is voor andere mensen, bied ik zowel een avond, als een ochtend moment aan. Het programma is dan hetzelfde.

Graag hoor ik van te voren of u komt, zodat ik Ons Huis door kan geven op hoeveel koffie/thee ze moeten rekenen.

Dit kan via de mail: dominee@pknhengelogld.nl, via een appje of telefoon: 0637350753.

Bijbellesing die centraal staat: Psalm 6 **14 oktober 19:30-20:45** **15 oktober 10:00-11:15**

Bijbellesing die centraal staat: Psalm 19 **18 november 19:30-20:45** **19 november 10:00-11:15**

Locatie: Ons Huis, Beukenlaan 30, Hengelo gld.

Gespreksgroep in Steenderen:

Voor de kerst vindt er 4 x een gespreksgroep plaats op de donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur in het Anker.

De data zijn: 24 oktober, 7 en 21 november en 12 december.

Deze keer lezen we met elkaar de kleine profeet Micha. De indeling is als volgt:

24 oktober Micha 1-3

7 november Micha 4-5

21 november Micha 6-7

12 december lezen we met elkaar enkele Adventsteksten.

De gespreksgroepen zijn bedoeld voor jong en ouder, voor katholiek en protestant, kortom voor iedereen! Weet u welkom, het is fijn als u mij even doorgeeft of u deelneemt, dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen.

Hartelijke groeten

Hubertien Oostdijk

06-44422769 of 026-3237577 - h.oostdijk.van.andel@hotmail.nl

1 november hebben we weer een filmavond in Withmundi
dan presenteren we de film
"THE WAY"



"You don't choose a life. You live one"

Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag het bericht vanuit Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een storm in de Pyreneeën is overleden. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat Daniel was begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.

Tom besluit zelf de route uit te lopen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur de film begint om 20.00 uur, de koffie staat klaar.

De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een vrije gift doneren.

De volgende filmavond is op 29 november

Koffie ochtenden.

De koffie ochtenden in augustus en september hadden weer een variatie aan onderwerpen.

Van historische filmpjes van Joop Tjoonk bekijken, tot spelletjes doen, kwissen en verhaaltjes.

Wat bijzonder interessant was, het uitstapje naar Urtica de Vijfsprong in Vorden,

een plek waar zorg en landbouw samen komen. De meesten van ons wisten er wel het één en ander van, maar toch waren we allen onder de indruk van de grootte .

Op de vijfsprong zelf, maar ook op verschillende plekken daar in de buurt, en onder Hackfort,

krijgen inmiddels meer dan honderd mensen, begeleiding en zorg waar ze behoefte aan hebben.

Wat ons vooral opviel, van de tientallen mensen die op de vijfsprong aanwezig waren, ieder doet zijn ding en is bezig, in de tuin, in de kas, bij de koeien en in de kaasmakerij en winkel.

Het was echt de moeite waard .

Ook voor de komende tijd zijn er inmiddels enkele afspraken gemaakt, dus ook weer spelletjes ,

kwissen en verhaaltjes, en op 15 oktober de vogelwerkgroep Warnsveld over de weide vogels

in onze omgeving, en op 5 november de wijkagent, over waar we tegenwoordig op moeten letten.

-Groet Ben Hiddink



Oecumenische Vrouwengroep

Op donderdag 10 oktober 2024 is er een toneelavond in Ons Huis in Hengelo Gld. Het stuk heet: "vrouwenspektakel" en wordt gespeeld door Vrouwen van Nu. Uitgenodigd zijn enkele vrouwenverenigingen uit de gemeente Bronckhorst. Het begint om 19.45 uur.

De maandelijkse vrouwengroep avond van de Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker is op woensdag 16 oktober. Dan komt Mirjam Vriend ons vertellen over de ziekte van Lyme die wordt veroorzaakt door een tekenbeet.

Wij beginnen de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat in gebouw Withmundi achter de kerk aan de Dorpsstraat koffie/thee klaar. Gasten zijn altijd welkom.



Schepping



KIK

Het is herfst. Kikker maakt zich zorgen over Maikel Muis. Trouwens, alle muizen fluisteren over hun broer Maikel. Ook moeder Ria is bezorgd. Maikel EET zoveel. Hij wordt steeds molliger. Hele dagen is hij buiten. Alles wat hij kan vinden, nootjes, granen, insecten, wortels, wormen, als het maar lekker en vet is, eet Maikel het op. Het wordt tijd voor een goed gesprek! Als Maikel de deur uit is, wachten Kik en de muizenfamilie hem op. Daar komt Maikel aanhobbelen. Hij mag in het midden zitten. 'Maikel, we zijn hier om je te helpen,' begint Kik. 'We zien dat je zoveel snoept dat je bijna omvalt.' De muizenkinderen roepen: 'En je speelt nooit meer met ons!' Ook vader Valentino Muis is serieus: 'Als ik boodschappen ga doen, Maikel, ligt er niks meer. Dat is toch niet eerlijk?'

Maikel piept beteuterd: 'Ik ben alleen maar met Erik aan het spelen!' Die kennen ze. Erik Egel uit de pastorie. 'Hij is mijn beste vriend! Erik leert mij dat je in oktober zoveel mogelijk moet ETEN, want daarna komt de winter. Dan houdt hij zijn winterslaap, tot april! DAT WIL IK OOK! Heel lang logeren bij Erik in zijn bladerholletje!' Moeder Ria kijkt verbluft. 'Schatje ... wij doen geen winterslaap. Wij zijn MUIZEN. Erik is een EGEL. Hij is een andere SCHEPPING!' 'En ik ook,' kwaakt Kik zachtjes. Maikel snapt het. Beste vrienden zijn betekent niet dat je óók een egel wordt. We zijn allemaal een andere schepping.



Puzzel

Maikel Muis houdt een quiz over zijn vriend Erik Egel. De vragen en antwoorden staan helemaal door elkaar. Hoe zie je welke bij elkaar horen? Kun jij ze vinden? Dan vormen de grote letters 1 t/m 8 een mooi woord dat gaat over dieren en mensen.



1 2 3 4 5 6 7 8

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Wat kun jij voor een egel maken als winterverblijf?	5. In de lente heeft hij honger! Wat lust een egel graag?	Vijftien centimeter breed en hoog.	Ongeveer eenderde
Vijfhonderd gram	1. Wat heeft de egel nodig voor zijn slaapplek?	Takken, bladeren, compost, hout	7. Egels moeten van tuin naar tuin kunnen lopen. Hoe groot moet het gat zijn?
4. Hoeveel gewicht verliest een egel tijdens de winterslaap?	Daar is geen voedsel te vinden.	Een vochtbestendig egelhuisje	6. Wat is de beste plek voor een egelhuisje?
8. Egels houden niet van tegels. Waarom niet?	Tegen een Schutting, onder blad en takken.	3. Hoeveel weegt een egel voordat hij in winterslaap gaat?	Wormpjes, slakken, insecten, eieren.

Uit de Bijbel

God schiep de wilde beesten, soort na soort,
de tamme dieren soort na soort,
en alles wat over de grond kruipt, soort na soort.
En God zag dat het goed was.
Uit Genesis 1:25



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns